

Geworteld en gegrond in de liefde, zult gij dan samen met alle heiligen, in staat zijn te vatten, hoe groot de breedte en lengte en hoogte en diepte is, en te kennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, opdat gij vervuld wordt tot alle volheid Gods.

Ef.3:17b-20a

Lieve moeders,

Laatst waren Esther en ik in Friesland voor een ontmoetingsmiddag van Moeders in Gebed. Het was zo goed om daar samen te komen bij deze geweldige moeders en met elkaar te spreken over hoe God bezig is en ook samen naar Hem toe te gaan.

Wat mij dan raakt is dat je met elkaar deelt wie God voor de ander is en wat Hij doet in jouw leven en dat van je kinderen. Dat mijn kennen van God rijker wordt door wat ik hoor over Zijn aanwezigheid in de levens van de ander. Want Gods relatie is met ieder mens uniek, waardoor ik zoveel kan leren van die ander over wie God is en hoe Hij werkt!

En dan raakt die bovenstaande tekst mij opnieuw: door het contact met elkaar, mogen we meer in staat zijn te bevatten wat een geweldige Vader we hebben. We gaan meer de liefde van Jezus zien en mogen vervuld worden met Zijn kennis en liefde.

En zo krijg ik weer nieuw enthousiasme en vertrouwen om te blijven bidden voor onze kinderen en de scholen waar ze op zitten. **In de wetenschap dat God in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen (v.20b)**

Uitbreiding team

Esther en ik zijn enorm blij jullie te kunnen vertellen dat ons team weer uitgebreid is met 2 biddende moeders: Salisa en Bindiya. Zij hebben het op hun hart om aan PR te doen voor Moeders in Gebed. We heten jullie van harte welkom en wensen jullie een hele goede tijd toe binnen het team van MiG!

Plannen

Door het contact met elkaar mogen we steeds meer naar elkaar en naar God toe groeien. Wij, als team, hebben het verlangen om jullie, de groepen, te ontmoeten. Om elkaar te leren kennen en er voor elkaar te zijn.

Het is geweldig om als groepen bij elkaar te komen om elkaar te bemoedigen, steunen, aan te moedigen, op Gods zorg te wijzen.

Soms staan we zelf als moeder en samen als groep zo sterk, dat we slechts ons eigen groepje en God nodig hebben. Maar er zijn ook andere momenten: dat gebedsverhoringen op zich laten wachten, dat moeders afhaken, dat de groep toch niet helemaal lekker loopt. Wat is het dan schitterend om samen onderdeel te zijn van een groter geheel.

Daar willen we ons de komende tijd op richten: contact met jullie om een band te krijgen met elkaar en samen te zien hoe onze hemelse Vader aan het werk is in onze levens en dat van onze kinderen.

Ontmoetingsmiddag in Friesland

Bij het verlangen een band te krijgen met elkaar hoort ook een ontmoetingsmiddag als die in Friesland.

Op 4 januari vertrokken Esther en ik naar Ferwert. Hier werden we gastvrij ontvangen door de gebedsgroep daar met een heerlijke lunch. We spraken met elkaar over wie we waren, over gebed en wat we hadden mogen zien van Gods aanwezigheid in onze levens en dat van onze kinderen. Esther en ik deelden een stuk over Moeders in Gebed en het samen bidden.

Vervolgens wisselden we uit wat we zelf hadden meegemaakt met gebed.

Heel bijzonder was het verhaal van Frida: ze vertelde dat ze op een keer klaar was met bidden, toen een moeder zei dat ze het idee had dat het gebed nog niet af was. Dus begonnen ze weer te bidden. Deze vrouw bad voor het zoontje van Frida. Dat dit jongetje niet meer bang hoefde te zijn als hij ging slapen. Frida was verbaast, want hierover had ze helemaal niets verteld aan deze moeder. En precies de juiste dingen werden gebeden. Er werd nog een tip meegegeven en toen was het klaar. Nu was het gebed af en inderdaad had het zoontje van Frida hierna geen problemen meer met het gaan slapen. Vervolgens vertelden Hilda Marjan en Mariëlle ook over hoe God hun kinderen had geholpen met hun slaapproblemen. Het is geweldig te zien hoe God ons leidt en voor onze kinderen zorgt. Hoewel dit natuurlijk niet altijd een makkelijke weg is, met welke situatie je kind ook worstelt. Juist als het niet goed gaat is het belangrijk dit te mogen delen en hier samen voor te bidden. Zodat we naast de ander kunnen staan die nog midden in die worsteling zit, omdat Gods weg met ieder kind weer anders is. En we hebben allemaal de ervaring dat dit best een lange adem en doorzettingsvermogen kan vragen...



Landelijke ontmoetingsdag België

Zaterdag 25 januari was de landelijke ontmoetingsdag van MiG- België. Een aantal biddende moeders uit Noord Brabant gingen met mij mee. Het was een leuke manier om elkaar eens te ontmoeten en op deze manier de gezichten te zien van deze prachtige vrouwen. Zoals een van de vrouwen mij zei: 'nu is Moeders in Gebed meer voor mij gaan leven'.

Het was leuk om de Vlaamse moeders te ontmoeten en ook daar te ervaren hoe we als moeders één zijn in de Heer en onze liefde voor de kinderen. Het thema was dat God in staat is om oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. We hoorden over het belang om onze plaats in te nemen als biddende moeder. En vertelden elkaar dat God inderdaad in staat is meer te doen dan wij bidden of beseffen. Hierbij kregen wij ook een armbandje met het teken van oneindig. Goed om er steeds weer aan herinnerd te worden hoe oneindig machtig onze God is!

Nieuwsbrief februari 2014

Deelnameformulier

Zoals we al vermeld hebben in onze vorige nieuwsbrief, zijn er tegenwoordig ingevulde deelnameformulieren te downloaden via de Europese website. Je kunt hier komen via de volgende link: <http://www.momsinprayer.eu/index.php/nl/leaderscorner/prayer-sheet/filled-in>
Hier kan je tevens het **vernieuwde deelnameformulier** vinden en downloaden.

Ontmoetings/ evaluatie-avond in Katwijk

Op 4 maart is er van 19.30-21.30u een evaluatie-avond met de biddende moeders in Katwijk. We zien er enorm naar uit om de moeders daar te ontmoeten en elkaar te mogen bemoedigen in het samen bidden.

We vinden het geweldig om jullie te mogen ontmoeten. Mocht je denken: 'dat lijkt ons ook leuk'. Aarzel dan niet en laat het ons weten. We komen graag langs.

Tot slot

De werking van Moeders in Gebed, is niets zonder moeders en oma's die betrokken zijn en meebidden. We willen jullie bedanken voor alle betrokkenheid en bemoedigende ondersteuning. Jullie enthousiasme helpt ons om door te gaan!

Hartelijke groeten,

Esther, Salisa, Bindiya en Mariëlle

Groepsleidsters willen jullie deze nieuwsbrief delen in jullie groep?

Adreswijzigingen

Ben je verhuisd of heb je een nieuw e-mailadres? Geef dit aan ons door via info@moedersingebed.nl