

Gebedskalender Moeders In Gebed november 2021

Zondag	Maandag	Dinsdag	Woensdag	Donderdag	Vrijdag	Zaterdag
	1	2	3	4	5	6
<i>U bent het die mijn lamp doet schijnen, U, Heer, mijn God, verlicht mijn duisternis. Psalm 18:29</i>	Heer, geef mij steeds de wijsheid om te doen wat goed is en om te haten wat slecht is. (Rom.16:19)	Almachtige God, wilt U aan een geest van inzicht en openbaring schenken, zodat hij/zij U beter zal leren kennen. (Ef.1:17)	Heer, laat Uw oog op alle leerkrachten rusten en helpt U iedere leerkracht wiens hart volledig naar U uitgaat. (2Kron.16:9)	Versterk in mij steeds weer de overtuiging dat elke school in België van U is en dat Uw Naam geëerd moet worden. (Nehemia 2:20)	Bid voor eenheid in het MIG-team, zodat we samen MIG België verder kunnen opbouwen.	Bid voor die kinderen die verwaarloosd worden, dat ze opgemerkt worden en hulp zullen krijgen.
7	8	9	10	11	12	13
<i>In mijn nood riep ik tot de Heer, ik schreeuwde naar mijn God om hulp. In Zijn paleis hoorde Hij mijn stem, mijn roepen bereikte Zijn oren. Psalm 18:7</i>	Heer, vul mijn moederhart met vreugde en vrede, zodat mijn hoop steeds sterker wordt, terwijl ik bid voor mijn (klein)kinderen en de scholen. (Rom.15:13)	Heer, ik bid dat.... discipline zal accepteren in zijn/haar leven zodat hij/zij niet op een dwaalspoor terecht zal komen maar een gelukkig leven zal leiden. (Spreuken 10:17)	Zegen de godsdienstleerkrachten met wijsheid, gezag en goddelijke creativiteit om Uw Woord correct te kunnen uitleggen.(Neh. 8:9)	Heer, ik bid dat Uw Woord met goede waarden en normen als een stevige basis dient voor goed onderwijs op onze scholen. (Neh.7:4)	Dank U Heer voor de gebedsgroepen in Wallonië. Versterk ons MIG-team met een hulp die onze materialen vertaalt naar het Frans.	Kom Heer, tot Uw doel met de verdwaalde kinderen; Uw liefde en trouw duurt eeuwig, laat het werk van Uw handen niet los. (Psalm 138:8)
14	15	16	17	18	19	20
<i>Gods weg is volmaakt, het Woord van de Heer is zuiver, een Schild is Hij voor allen die bij Hem schuilen. Psalm 18:31</i>	Heer, help me om Uw Woord regelmatig te lezen, en om te vertrouwen op- en me vast te klampen aan al Uw beloften. (Rom.15:4)	Heer, ik bid dat zal weten dat hij/zij wonderbaarlijk door U geschapen is en dat hij/zij U zal loven voor dit ontzaglijke wonder van zijn/haar bestaan. (Psalm 139:14)	Bid voor de leerkracht van je (klein)kind(eren) dat de Heer zijn/haar hart vult met liefde en zorg voor elk kind op een unieke wijze.	Heer, net zoals de deuren om de muur te dichten zijn geplaatst, bidden wij U dat Jezus Christus de deur in elke school zal zijn. Mag alleen Uw wil worden gedaan. (Neh.7:1)	Bid dat moeders niet zullen stoppen met bidden voor hun kinderen en gebedsverhoringen zullen zien.	Dank U Heer, voor de groei van MIG-gebedsgroepen in Wallonië. Bid om blijvende toewijding en volharding in het gebed voor de kinderen en de scholen.
21	22	23	24	25	26	27
<i>Toen ik U aanriep, hebt U geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Psalm 138:3</i>	Bid voor de groepsleidsters in West-Vlaanderen, bid dat God hen van een MIG-contactpersoon zal voorzien om zo het MIG-netwerk verder uit te bouwen.	Bid dat er in de provincie Oost-Vlaanderen een Contact Persoon(coördinator) zal opstaan om het MIG-gebedsnetwerk daar verder uit te bouwen. (Nehemia 2:18)	Bid voor Gods zegen, leiding en bescherming over de MIG-gebedsgroepen in de provincie Antwerpen. Heer, zegen deze provincie met een Contact Persoon.	Bid dat in de provincie Vlaams-Brabant Gods naam zal geëerd worden in elke school. Bid om een Contact Persoon als versterking voor de groepsleidsters in deze provincie.	Bid dat de gebedsgroepen in de provincie Limburg zullen blijven volharden in gebed. Heer, zegen deze gebedsgroepen met een CP om MIG in deze provincie verder uit te bouwen.	Heer, roep meer gepassioneerde moeders voor gebed in regio Brussel om deel te nemen aan een MIG-gebedsgroep. Heer, zegen ook deze regio met een CP (coördinator).
28	29	30				
<i>Wie anders is God dan de Heer, wie anders een Rots dan onze God? Psalm 18:32</i>	Heer, geef mij nederigheid om me te onderwerpen aan de regerende autoriteiten, in het vertrouwen dat U ze heeft aangesteld. (Rom.13:1)	Heer, ik bid dat... de Waarheid zal kennen en dat die Waarheid hem/haar zal bevrijden. (Joh.8:32)				

