

Gebedskalender 'Moeders In Gebed' juli en augustus 2021

Donderdag 1 juli – woensdag 7 juli

Zie, God is mijn heil, ik zal vertrouwen en geen angst hebben, want mijn kracht en psalm is de Heere Heere, en Hij is mij tot heil geworden. U zult met vreugde water scheppen uit de bronnen van het heil. Op die dag zult u zeggen: Dank de Heere, roep Zijn Naam aan, maak Zijn daden bekend onder de volken, roep in herinnering dat Zijn Naam hoogverheven is. Jesaja 12:2-4

Hier zegt God: 'Ik ben je Redder, je vast vertrouwen, je sterkte en je Beschermmer.' Kom tot Mij, kom drinken uit mijn waterbron, de bron van redding.

Water verfrist, reinigt. Zoals Paulus zegt in de Romeinenbrief 12:11-12:

Wees niet traag wat uw inzet betreft. Wees vurig van geest. Dien de Heere. Verblijd u in de hoop. Wees geduldig in de verdrukking. Volhard in het gebed. Vul mij elke dag opnieuw met Uw Heilige Geest om mij aan te vuren om te dienen met enthousiasme en toewijding. Geef mij vreugde in de hoop, want U zult alles doen wat U beloofd hebt. Help mij om nooit te stoppen met bidden in alle omstandigheden.

Donderdag 8 juli – woensdag 14 juli

Hoe kostbaar is Uw goedertierenheid, o God! Daarom nemen de mensenkinderen de toevlucht onder de schaduw van Uw vleugels. Zij worden verzadigd met de overvloed van Uw huis; U laat hen drinken uit Uw beek vol verrukkelijke gaven. Want bij U is de bron van het leven; in Uw licht zien wij het licht. Psalm 36:8-10

God wil je heel graag ontmoeten deze week in je zomerse binnenkamer. In Christus Jezus verlangt Hij ernaar om heel dichtbij je te komen. Open de Bijbel en sta eens bij stil dat de God van het Woord je door Jezus vriendelijk aankijkt. De blik van Zijn ogen is mild en barmhartig en tegelijk scherp. Hij ziet je! En als je ontdekt dat Zijn blik vol genade en goedheid is dan kun je net als David zeggen: 'Hoe kostbaar is Uw liefde God'

Daarom, laat je Bijbel niet dicht deze vakantie, maar lees erin en koester je in het licht van God. Wees gezegend!

Dank U Heer, voor Uw kostbare liefde! En voor het feit dat ik altijd in de schaduw van Uw vleugels mag schuilen en U schenkt mij de overvloed van Uw huis. Ja, dank U voor de stroom van vreugden waarmee U mijn dorst lest. Dank U voor Uw Woord, waardoor ik alles in Uw licht kan zien. En het meest van alles wil ik U zeggen: 'dank U dat U mij zo zegent.



Donderdag 15 juli – woensdag 21 juli

Hij zal zich weer over ons ontfermen, Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, U zult al hun zonden werpen in de diepten van de zee. Micha 7:19

Het water van de zee is diep, heel diep. En oneindig weids. Een vuilniszak dumpen in de zee is verboden, maar stel dat je dit toch doet: die vind je nooit meer terug. Zo staat het water van de zee symbool voor de grote wegwerpcontainer waar God AL onze zonden doet verdwijnen, ja, die van de hele mensheid zelfs. Water heeft een reinigende kracht. Sta eens stil bij jezelf en belijd je zonden. Al onze zonden werpt Hij in de diepten der zee.

Laten wij tot Hem naderen met een waarachtig hart, in volle zekerheid van het geloof, nu ons hart gereinigd is van een slecht geweten en ons lichaam gewassen is met rein water. Hebrreeën 10:22

God zij dank voor water!

Donderdag 22 juli – woensdag 28 juli

En hij liet mij een zuivere rivier zien, van het water des levens, helder als kristal, die uit de troon van God en van het Lam kwam.

Openbaring 22:1

Hij liet mij een rivier zien met water dat leven geeft. De rivier was helder als kristal en ontsprong aan de troon van God en van het lam.

In een visioen krijgt Johannes toekomstbeelden te zien. Niet alleen straks, maar ook nu is de belofte van vrede er voor jou. De vrede die God geeft gaat verder dan wat je met je verstand kunt bedenken. De vrede van God beschermt je hart en gedachten.

De vrede is “als een rivier” zoals in *Jesaja 48:18* beschreven staat.

Och, had u maar acht geslagen op Mijn geboden! Dan zou uw vrede geweest zijn als een rivier en uw gerechtigheid als de golven van de zee.

Geef Heer, dat ik luister naar Uw geboden, dan zal mijn vrede zijn als een rivier, en mijn gerechtigheid als de golven der zee.



Donderdag 29 juli – woensdag 4 augustus

Maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen. Maar het water dat Ik hem zal geven, zal in hem een bron worden van water dat opwelt tot in het eeuwige leven. Johannes 4:14

Lees dit verhaal in Johannes 4:4-25

Je mag aan Hem vragen en ontvangen.... Neem de tijd om uit te rusten, om bij Jezus aan de bron te zitten zoals de vrouw in dit verhaal die Jezus daar persoonlijk ontmoette en beseftte dat Hij het was waarop zij wachtte. Geef Hem je vragen, je zorgen, je angsten...

Net als deze vrouw zijn ook wij, (groot)moeders dorstig naar het echte geluk en leven, niet enkel voor onszelf maar meer nog voor onze (klein)kinderen. Bid en u zal gegeven worden...(Matt.7:7) God wil ons zoveel schenken uit Zijn overvloedige rijkdom..

Zoals Paulus in *Romeinen 8:32* zegt:

Hoe zal Hij, Die zelfs Zijn eigen Zoon niet gespaard maar voor ons allen overgegeven heeft, ons ook met Hem niet alle dingen schenken?

Heer, laat ons, onze kinderen, de leerkrachten en ander schoolpersoneel begrijpen dat U ons het grootst mogelijke geschenk hebt gegeven, Jezus Christus, Uw enige Zoon! Laat deze kennis ons land overspoelen.

Donderdag 5 augustus – woensdag 11 augustus

Lofprijzing

En Ezra loofde de HEERE, de grote God, en heel het volk antwoordde, onder het opheffen van hun handen: Amen, amen! Zij knielden en bogen zich neer voor de HEERE met het gezicht ter aarde. Nehemia 8:7 HSV

Sta op, loof de HEERE, uw God, van eeuwigheid tot eeuwigheid, en laat men Uw heerlijke Naam loven, die boven alle lof en prijs verheven is. U bent het, HEERE, U alleen. U hebt de hemel gemaakt, de allerhoogste hemel en heel het leger erin, de aarde en al wat daarop is, de zeeën en al wat daarin is, en U doet dat alles leven, en de menigte aan de hemel buigt zich voor U neer. Nehemia 9:5-6 HSV



Deze tekst moedigt ons aan om God te loven! Neem deze week regelmatig de tijd om naar Gods mooie natuur te kijken en Hem te prijzen voor Zijn goedheid en trouw aan jou, Zijn heerlijke Naam, voor alles wat Hij geschapen heeft, ook jouw (klein)kind(eren), hoe Hij voor jou en je gezin zorgt. Hij is het zo waard!!

Heer, U alleen bent de schepper van mij en mijn kind(eren). Laat mij nooit vergeten dat wij kostbaar zijn in Uw ogen en dat U van ons houdt.

Donderdag 12 augustus – woensdag 18 augustus

Belijdenis

Maar als u zich tot Mij bekeert en Mijn geboden in acht neemt en die houdt – al bevonden uw verdrevenen zich aan het einde van de hemel, vandaar zal Ik hen bijeenbrengen en hen brengen naar de plaats die Ik gekozen heb om daar Mijn Naam te laten wonen. Nehemia 1:9

Wie is een God als U, Die de ongerechtigheid vergeeft, Die voorbijgaat aan de overtreding van het overblijfsel van Zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan Zijn toorn, want Hij vindt vreugde in goedertierenheid. Micha 7:18

Wat een geweldige belofte, zekerheid en geruststelling hebben wij als wij onze zonden zo voor God belijden. We komen vrij van die dingen die ons zo vast kunnen houden, we mogen vrij zijn in Christus!

Wat een genadig God is Hij, wat een geschenk biedt Hij ons in vergeving. Dank U Jezus dat U door te sterven aan het kruis de weg vrij hebt gemaakt om weer in relatie met God te komen, te zitten aan Zijn voeten en ons te verfrissen met Zijn Levendmakende Woord, dank U, dank U wel!

Luister hier naar het lied 'De rivier' – Opwekking 642 <https://www.youtube.com/watch?v=WAdWM04Jmo4>

Donderdag 19 augustus – woensdag 25 augustus

Dankzegging

Toen de zevende maand aanbrak en de Israëlieten in hun steden waren, verzamelde heel het volk zich als één man op het plein dat voor de Waterpoort ligt; en zij zeiden tegen Ezra, de schriftgeleerde, dat hij het boek moest brengen met de wet van Mozes, die de HEERE Israël had geboden. Nehemia 8:1-2

Zij brachten op die dag grote offers [van dankbaarheid] en waren verblijd, want God had hen in grote mate verblijd, en ook de vrouwen en de kinderen waren verblijd, zodat de blijdschap van Jeruzalem van ver gehoord werd.

Nehemia 12:43

– Een **waterpoort** of reek is een poort in een vestingmuur die een rivier of gegraven water toegang biedt tot de stad – Wat bijzonder dat **heel het volk zich juist bij de Waterpoort verzamelde** om daar Gods Woord te willen horen, zich te laten reinigen door Het Levende Woord van God en dat ze uiteindelijk bij de Gevangenpoort (Nehemia 12:39b) kwamen en daar God dankten met **grote blijdschap**. Dankbaarheid naar God toe maakt je los van je omstandigheden waarin je gevangen kunt zitten! **Filippenzen 4:6-7**

Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus voor u. **1 Thessalonicenzen 5:18** Neem deze week elke dag bewust de tijd om God te danken: dat jij dochter van de Allerhoogste bent, voor je huwelijk, voor je (klein)kind(eren), voor de plannen van Vrede die God voor jou en je (klein)kind(eren) heeft (Jeremia 29:11), ...

Luister hier naar het lied 'Tienduizend redenen van dankbaarheid': <https://www.youtube.com/watch?v=KeVjB-SXqwU>



Voorbede

De HEERE is mijn Herder, mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerliggen in grazige weiden, Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel, Hij leidt mij in het spoor van de gerechtigheid, omwille van Zijn Naam. Psalm 23:1-3 HSV

Wat heerlijk te weten dat we gewoon mogen **zijn**, niets moeten, maar **mogen** genieten van Gods aanwezigheid, op mogen laden om in Zijn kracht verder te gaan!

Bid dat je regelmatig tijd vrij zal maken om bij te tanken bij God, je bewust zal zijn dat je afhankelijk mag zijn van Hem, je eigenlijk niet zonder Hem kan en hoeft te leven want Hij heeft jou geschapen, gewild, Hij houdt van jou en in afhankelijkheid van Hem, in Zijn kracht kan je elke situatie aan – **Alle dingen kan ik aan door Christus, Die mij kracht geeft. Filippenzen 4:13**

Ik bid je toe dat je verfrist en gesterkt mag zijn deze zomer, klaar om weer te zorgen voor je gezin, je werk te doen mét God, vóór God én met plezier.

Ik bid je Gods allesomvattende VREDE, Zijn Shalom toe: Veiligheid, gezondheid, heelheid, voorspoed, tevredenheid, vriendschap, rust, welzijn, VREDE!!



Bijbelteksten zijn afkomstig uit de Herziene Staten Vertaling – HSV-2010



Bidden voor kinderen en scholen
Prions pour les enfants et les écoles
Gebet für Kinder und Schulen