

Dank - Mail voor de Europese conferentie – ‘Journey of Faith (Geloofsreis)’  
- 7 tot 10 november 2013 in Zwitserland.

*‘God, toen u optrok aan het hoofd van uw volk, toen u voortschreed door de woestijn, beefde de aarde, en water stortte uit de hemel toen God verscheen, de heerser van de Sinai, toen God verscheen, de God van Israël.*

De Heer sprak een bevel uit, een menigte vrouwen zei het voort: ‘Koningen vluchten, hun legers vluchten, thuis verdelen de vrouwen de buit!’ Psalm 68: 8,9,12,13

Precies zo waren onze ervaringen tijdens deze conferentie en daarna!

Het begon allemaal een jaar geleden, toen de Heer het op ons hart legde om alle Europese hoofdleiders uit te nodigen voor de viering van het 20-jarig bestaan van MIP Zwitserland. Gedurende alle voorbereidingen hadden we het gevoel een geloofsreis te maken. Voor ieder detail moesten we bidden, vast in geloof staan en de moed niet verliezen, vanwege alle moeilijkheden!

Ineens was het zover: de conferentie begon! Van 7 tot 10 november 2013 kwamen 58 vrouwen vanuit 18 Europese landen aan in Rämismühle. Wat een geweldige vreugde om hen allemaal te verwelkomen! Ze verbleven allemaal samen in één huis in kleine kamers, ze aten gezamenlijk en hadden tijd om elkaar te leren kennen.

Op donderdagavond begonnen we ermee onze Jezus te eren! Daniela speelde het lied ‘Jesus, be the centre ...’ Hij is de Koning, en het was geweldig om Hem allereerst in het middelpunt van alles te zetten!

We dachten ook na over onze geloofsreis en lazen het verhaal van Paulus, hoe hij naar Rome reisde. Dit verhaal deed ons erg denken aan ons eigen verhaal, hoe we op deze plek zijn en hoe we MIP Europa opbouwen. We hebben ook de tijd genomen om ieder land voor te stellen en er een en ander over te vertellen. Het was zo’n zegen dat de Europese leiders elkaar nu persoonlijk leerden kennen. Omdat we in Europa verschillende talen hebben, hadden we 7 tolken in ons midden. Die hebben het geweldig gedaan.

Na een heerlijke avond gingen we naar bed! Vrijdag was er tijd om terug te kijken op de geschiedenis van MIP Europa. We beseften dat de Heilige Geest niet alleen ‘onze’ 13 landen in beweging heeft gebracht, maar dat Hij veel meer heeft gedaan! Dat Noorwegen, Finland, Zweden, IJsland en Moldavië bij ons konden zijn, was een krachtig getuigenis. En we voelden allemaal dat we bij elkaar horen in Europa, van het Westen tot het Oosten, van het Noorden tot het Zuiden ... Onze pasbenoemde landcoördinator uit Frankrijk, Edith Denzler, vertelde over haar start bij MIP Frankrijk, over de moeilijkheden en gaf aan hoe de drie Fundamenten van MIP haar hielpen te groeien.

De 3 Fundamenten: Jezus, Gods Visie en Eenheid kregen een speciaal moment na dit getuigenis van Edith. We baden allemaal dat we verder zullen gaan in overeenstemming met deze drie fundamenten! Iedere moeder ontving een armbandje met de drie symbolen als teken en herinnering hieraan in Europa. We zullen dit nooit vergeten bij het opbouwen van MIP Europa!!

Drie Zwitserse moeders van MIP verzorgden de tijd van aanbidding. Hun liefde en passie voor Jezus was zo’n zegen en leidde ons in de tegenwoordigheid van God!

Naar het kruis gaan was de volgende belangrijke stap van de conferentie. Jezus droeg al onze lasten, ziekten en zonden naar het kruis. We zijn vrij! Met mijn eigen verhaal kon ik de vrouwen bemoedigen en hun vertellen wat Jezus in mijn leven heeft gedaan. Iedere moeder kreeg de gelegenheid om stil te worden, naar het kruis te gaan, en de rode mantel te pakken als teken van genezing. Op dat moment voelden we alsof Jezus door de zaal heen wandelde; er vloeiden veel tranen en we begonnen voor elkaar te bidden. Ik vond het een van de heilige momenten van de bijeenkomst. Na de tijd voor onszelf beseften we dat dit een tijd van verfrissing is! En dit was niet alleen bedoeld voor ons, maar we moeten teruggaan naar ons eigen land en dit frisse water van genezing, vreugde en vernieuwing meenemen naar de moeders in ons eigen land!

’s Middags was er tijd voor instructie en hoe je MIP in een land kunt opbouwen! Het was zo leuk om Caroline ons te zien uitleggen hoe een moeder in deze tijd te maken kreeg met moeilijkheden.

Christina oefende met ons de 4 stappen. Vreni was een speciale gast voor ons, ze vertelde hoe ze vanuit het niets is begonnen ...

Claudia, onze fotografe, maakte zulke prachtige foto's! Het leek wel alsof ze de landen een prachtig gezicht gaf !!!

Vrijdagavond was het tijd om 'te naderen tot de troon van God als zijn Koninklijke Prinses' ... We kregen allemaal een gouden kroon die we op elkaars hoofd zetten en zeiden tegen elkaar hoe kostbaar de ander was! Dit was een geweldig moment, toen we als Europese hoofdleiders begonnen te bidden voor Europa. Eén voor allen en allen voor één!  
Jane leidde ons in dit kostbare moment. Na ieder gebed bevestigden we de parel daar op de kaart waar de vrouwen wonen! Het was een heilig moment!

De hele avond door gebeurde er zo veel: de vrouwen konden met elkaar praten, elkaar leren kennen, hadden de tijd om te ontspannen en heerlijk zelfgemaakt eten te proeven van onze kok Sylvia en haar helpers!

Zaterdag gingen we allemaal naar het Zwitserse jubileum! Wat een geweldige viering. Meer dan 1200 vrouwen kwamen samen om God te aanbidden. *Soli Deo Gloria* – dit was het thema, en zo was het ook! De Europese vrouwen waren diep geroerd door dit alles. Het was heel bijzonder dat ze konden zien dat dit allemaal begonnen is met één enkele groep!! Wat een bemoediging was het voor hen om dit met eigen ogen te zien!!!

Toen we 's avonds terugkwamen, hadden we nog een laatste verrassing. We mochten, dankzij een donatie, iedereen uitnodigen voor een raclette. Dit is een typisch Zwitserse maaltijd. Oh, we hadden zoveel plezier, familieleden en vrienden hielpen mee de vrouwen te bedienen. Mijn man en een van mijn kinderen konden ook bij ons zijn. Mijn man bemoedigde de vrouwen en bad voor hen. Dit was ook een bijzonder moment!

Weer terug in Rämismühle hadden we een tijd om stil te zijn. Hoe zullen we naar huis gaan? We waren er echt van doordrongen dat we alleen vanuit geloof kunnen doorgaan MIP in Europa op te bouwen. Om onze conferentie af te sluiten en ook om na thuiskomst met een geweldige visie te beginnen, was er een alpenhoorn die 'Amazing Grace' speelde - terwijl de hoorn speelde, stonden we hand in hand, luisterden naar de alpenhoorn en baden in stilte: ja, zo zal het zijn. In iedere school, in ieder kind dat in Europa woont zal gehoord worden: 'Genade, zo oneindig groot, dat ik, die 't niet verdien, het leven vond.' !!

Het was een indrukwekkend moment, we waren het allemaal eens, ja, dit zal gebeuren! Daarom gaan we verder met deze visie!!!

Op zondagochtend was er nog wat tijd om te praten, om bij elkaar te zijn en elkaar gedag te zeggen. Na de laatste samenkomst vroeg ik de vrouwen om in één zin te zeggen wat ze hadden ervaren en ze vertelden geweldige dingen! De tranen stroomden bij deze geweldige zegen die God over ons uitgoot! WIJ weten allemaal dat dit Jezus is, alleen Hij kan zulke dingen doen. Wat kan ik na al deze dingen zeggen? Alle heerlijkheid is aan God, die veel meer deed dan wij ons ooit konden voorstellen ... ik geloof werkelijk dat deze tijd een doorbraak voor MIP Europa was!!!

Ik wil ook mijn team bedanken, het administratieve team, de staf van de Conferentie, de tolken en alle helpers die ons (be)dienden, en ook de gebedsstrijders die hebben gevast en gebeden. Ze deden meer dan alleen hun taak, ze deden het met hart en ziel voor Jezus. Dank je wel!!

De conferentie is nu voorbij, en de Heer heeft ons eraan herinnerd dat we moeten vasthouden aan alles wat we hebben gekregen. We gaan dus nu verder met Jezus in ons midden, in eenvoudig geloof voor zijn visie en met elkaar verbonden in Europa.

Met liefde voor Europa  
Kathrin Larsen  
November 2013