

MOEDERS IN GEBED

Nieuwsbrief Januari 2024



Hoeveel weegt een sneeuwvlokje?

Op een winterse dag zitten een mus en een duif samen op een elektriciteitsdraad.

Mus: "Dag duif, jij die zoveel slimmer bent dan ik, ik zou je iets willen vragen."

Duif: "Zeg maar, ik luister."

Mus: "Weet jij hoeveel een sneeuwvlokje weegt?"

Duif: "Een sneeuwvlokje? Och, dat weegt zoveel als niets, dat stelt echt niets voor hoor!"



Mus: "Dat zou ik niet durven beweren! Ik zal je eens vertellen wat ik heb meegemaakt! Enkele dagen geleden begon het te sneeuwen. Omdat ik toch niets te doen had besloot ik de sneeuwvlokjes te tellen. Op de tak van de boom waar ik zat zijn er 3 556 300 sneeuwvlokjes gevallen. Alles OK ...maar toen het 3 556 301^e sneeuwvlokje op de tak viel, toen gebeurde er iets! Kràààk, boom! De tak brak af! Snap je dat? Het gewicht van het 3 556 301^e sneeuwvlokje gaf de doorslag... Ik zou echt niet durven zeggen dat het gewicht van een sneeuwvlokje niets voorstelt!"

Denk je wel eens: 'ik bid al zo lang, en er verandert toch niets' ... ben je geneigd om het op te geven?

Mag dan dit beeld je aanmoedigen om net niet op te geven, want elk gebed weegt, elk gebed heeft impact ... ook als we het (nog) niet zien ... we mogen erop vertrouwen dat elk gebed iets in beweging zet, want de Heer verlangt naar onze gebeden en geeft ons ook de opdracht om te bidden.

Het gebed van de oprechten is Hem welgevallig. Spreuken 15:8b

Bid onophoudelijk! 1 Tes. 5:17

Men kan soms jarenlang voor iets bidden, het uiteindelijk toch opgeven...en dat misschien juist op het moment dat voor God de tijd is aangebroken om het gebed te verhoren.....

Ken je de gelijkenis van de weduwe, die blijft aandringen? **Lees Lucas 18:1-8**

Het verhaal wordt ingeleid met de woorden: 'de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven.' Net zoals de weduwe in de gelijkenis, worden we uitgedaagd om niet op te geven, te blijven aankloppen bij de Heer, te blijven vragen ... met dat verschil dat we onze Heer kennen als een liefdevolle en rechtvaardige Vader in tegenstelling tot die onfaire rechter in het verhaal.

Maar, wat me vooral treft in vers 8 is de vraag: 'Als de menszoon komt, zal Hij dan GELOOF vinden op aarde?'

Wie in Hem gelooft, komt niet bedrogen uit! Rom. 10:11

Mag 2024 een jaar worden waarin we 'VOL GELOOF' volharden in onze gebeden, volhouden tot we die doorbraak zien in de levens van onze (klein)kinderen en Hem aan het werk zien op de scholen!

Hou vol! Gebedsverhoringen komen eraan!
Els

Het gebedsplan van Januari

Hier vind je het gebedsplan

Uitnodiging: Gebedsweek 7-14 januari 2024

We nodigen jullie van harte uit op de zoom-meetings tijdens de gebedsweek.

Dit is ook een mooie gelegenheid om zussen uit je omgeving eens te laten 'proeven' van een Moeders in Gebed-avond. Deze zal doorgaan op woensdag 10/01. Aansluiten is vrijblijvend.

Via [deze link](#) kom je uit bij de zoom-meetings.

Hopelijk tot dan!



GEBEDSWEEK

7 tot 14 januari 2024

Vooruit met de grote opdracht

naar aanleiding van 50 Jaar evangelisatieverbond van Lausanne
-> www.eavlaanderen.be/lausanne

Upperzoom

DEELNEMEN?

Elke avond is er een gebedstijd geleid door telkens een andere gebedsbediening op Zoom. Die wordt gehost door de UpperZoom. De zoomlink vind je vlot op www.GewoonBidden.be en dan klikken op de button "join UpperZoom". Er is 1 zoomlink voor de hele week.

Er wordt een digitale gebedsbrochure verstuurd die eenvoudig kan afgeprint worden in brochurevorm. Meld ja aan voor onze nieuwsbrief:

www.eavlaanderen.be/nieuwsbrief

PROGRAMMA

Zondag	07/01/2023	Mahabba
Maandag	08/01/2023	Sofa & Zo
Dinsdag	09/01/2023	Kniel
Woensdag	10/01/2023	Moeders in Gebed
Donderdag	11/01/2023	Pray4Belgium
Vrijdag	12/01/2023	Amistad
Zaterdag	13/01/2023	GewoonBidden
Zondag	14/01/2023	Live gebed in elke provincie (zie achterzijde van deze flyer)



PROVINCIALE GEBEDSAVOND

Zondag 14 januari 19u30

ANTWERPEN

Evangelische Kerk
Lage Kaart 324
2930 Brasschaat

VLAAMS BRABANT

Het Goede Boek
Tervuursesteenweg 194
Leuven

LIMBURG

Sofa & Zo Gebedshuis
Hoofdstraat 41
3941 Hechtel-Eksel
Met worshipband

WEST-VLAANDEREN

Zaal Schuttershof
Boogschutterslaan 41
8310 Brugge
-> Met Daniël Marx & Band

OOST-VLAANDEREN

Evangeliegemeente De Burg
Burgstraat 13
Gent



Onze missie en ondersteuning

Moeders in Gebed is een gebedsnetwerk dat bidt voor de kinderen en de scholen; zodat Bijbelse waarden en normen de leidraad zullen worden. Onze wens is moeders op te roepen voor gebed totdat iedere school op de wereld is bereikt. Ons doel is dat onze kinderen mogen opgroeien in de vreze des Heren en dat elke school in België gebedsdekking zal krijgen.

De werking van Moeders in Gebed is totaal afhankelijk van gebed. We geloven dat door gebed alles tot stand komt. Voor werkingsmiddelen zijn we afhankelijk van giften.

Jouw gift maakt een verschil! Onze werking breidt zich uit over heel België. Daar komen extra kosten bij kijken, zoals bv. het investeren in meertalige materialen en onze interne werking.

Deel jij onze visie en wil je een aandeel hebben in deze missie d.m.v. gebed en financiële steun? We zijn jullie die een aandeel hebben in de Heer, die jullie hart beweegt, ontzettend dankbaar hiervoor!

Ons rekeningnummer : BE66 9731 3761 4843

Heb je een vraag, of wil je meer weten, neem dan contact op via e-mail met Els:

els.blondeel@momsinprayer.eu

Wil je graag onze maandelijkse update ontvangen, neem dan contact op via e-mail:

administration.be@momsinprayer.eu

Voor bestelling materialen, neem contact op via e-mail met Chris:

material.be@momsinprayer.eu



Website moeders in gebed

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u els.blondeel@momsinprayer.eu toe aan uw adresboek.

